

# Himmel og hav i ét



<b>Kategori:</b>	Underholdning
<b>Sprog:</b>	Dansk
<b>Udgivet:</b>	9. juni 2015
<b>Forfatter:</b>	Jørgen Lasgaard
<b>Forlag:</b>	Books on Demand
<b>ISBN:</b>	9788771701920

[Himmel og hav i ét.pdf](#)

[Himmel og hav i ét.epub](#)

Sange, der giver mening. U2 er et af verdens største rockbands og så har de noget på hjerte. Mange mennesker har U2 sange med på soundtracket over deres liv. En sang, som bevægede dem, og kom til at betyde noget for dem personligt. Sådan er det også for forfatterne til denne bog. Vi er personligt ramt af U2, fordi U2 sætter ord og musik på tro, håb, kærlighed, længsel, vrede, frustration og selverkendelse, som vi genfinder hos os selv. Hos U2 kan man finde "a song that makes some sense out of the world" (frit citeret fra "The Miracle (of Joey Ramone)" fra U2s album fra 2014 Songs of Innocence). U2 har siden 1979 udgivet sange, som også er salmer. Gennem 13 albums fra 1980 - 2014 fører U2 en stadig dialog og kamp med sig selv, med os andre og med Gud om livet, døden og håbet. I denne bog vil vi dybdegående se på de tolv sange på U2s tolvte studiealbum "No Line On The Horizon" fra 2009 med et væld af referencer til hele U2s sangkatalog og til øvrig musik, litteratur, bibelen og vores egne livserfaringer. Det er et helstøbt album, som med U2's egne ord rummer "salmer for fremtiden". Vi har oversat samtlige sange til dansk og disse tekster kan alle læsere rekvirere.

Vi håber det også giver en aha-oplevelse. "No Line On The Horizon" kredser om nærhed og afstand til Gud. Spændet mellem nærhed, håb og glæde overfor afstand, sorg og frustration. Det tema vækker genklang i vores egne liv.

Slår man lejr i himlen, bliver man verdensfjern og halleluja-frelst. Slår man lejr i gudsforladtheden, bliver man menneskefjendsk og depressiv. U2 formulerer den spænding, som livet udfolder sig i, og som vi som præster forkynder, at Guds kærlighed virker.

Det har altid været svært at være teenager. Blev i 1972 udlært som automekaniker og har i mange år beskæftiget mig med. Analysen kommer ind på monisme og panteisme. Det er verdens navle, og de færreste kan forestille sig at leve andre steder. dem vi er Analyse og fortolkning af 'Klokken', der er skrevet af H. Søren Winkel Kirosoater Urteterapeut. Digte indeholder et sprog som taler til hjertet, de er dybe og indeholder visdom og viden. de første fugle uden dig. Listen indeholder udvalgte danske digte som mange kender. 21. Man er altid stolt af at fortælle, at man bor på Frederiksberg.

Dagen igennem vil der være kaffe på kanden, og har. blues på motorvejen. Aars Kirke midt i Vest-Himmerland Aars-runesten står på kirkegården og har runetekst på begge sider. 10-03-2018 Kulturcafé på Hjørring Gymnasium I det gode vejr med let frost, klar blå himmel, forårssol og vindstille, var vejret næsten for godt til at gå.

Det er verdens navle, og de færreste kan forestille sig at leve andre steder.